

## Land&By-50 års jubilæum

Det fortælles om en kinesisk kejser, at han bare lod angribende hæere komme ind i Riget og slå sig ned, og hvor de så blev gode kinesere med tiden, plads var der jo nok af. Uden sammenligning, næsten, så var der i 1970'erne mindre folkeflytninger indenfor Danmarks grænser, hvor store grupper unge drog fra byerne ud i provinsen, for at leve et liv mere i pagt med naturen. Det vakte selvfølgelig en vis opstandelse i de modtagende landkommuner, for indflytningen af disse spektakulære unge gik ikke stille af, dertil var de alligevel for aparte i deres påklædning, deres såkaldte biler, hunde der åbenbart kun kunne fås i kæmpestørrelse og en frimodig optræden på strandene og så overtog de med begejstring de gamle rønner på hele øen og det sidste var man svært glade for. Det var nemlig før, at kommunen havde råd til at rive husene ned, inden en ny invasion blev aktuel. Disse nye tilflyttere dannede så i 1973 foreningen Land&By med følgende og stadig gældende formålsparagraf:

" §2. Foreningens formål er at virke for fællesskab og livskvalitet; gennem udbredelse af naturlige fødemidler - kvalitetspræget holdning til varefremstilling og distribution - kollektiv virksomhed - åben kommunikation - skabende og engagerende aktiviteter"

Og man må sige, at der blev levet op til de smukke ord, for samme år åbnede butikken i Storegade nr. 67 i Stege, overfor rutebilstationen, som vi plejede at sige. Butikken fulgte en økologisk kurs fra starten, som dengang hed giftfrit og det gjaldt alle grøntsager men også de spændende madvarer og krydderier, som ellers var svære at finde lokalt. Med butikkens testue som basis, udgik der mange andre aktiviteter, herunder vores forlag med flere titler om den nye madpolitik, hvorfra "Urtekalenderen" stadig udkommer, og med tiden fik butikken også en bogcafe, med et lidt andet udvalg en boghandlerens, og så LP'er med tidens musik, og den var righoldig.

Men med op til 150 husstande som medlemmer af foreningen var der selvfølgelig basis for andre aktiviteter, som de månedlige fællesmøder, der blev afholdt rundt på hele Møn, festerne i forsamlingshuset "Håbet" i Røddinge, som nærmest blev vores kultsted, altid med de lokale orkestre og fuldt blus på den store tromle kakkellovn, fælles-dyrkning var også et tilbud med 3 store jordstykker i Hårbølle og Vollerup, hvor mange også høstede deres første erfaringer med havedyrkning. Musikklubben, Græshoppecirkus, seminarer, udflugter og Musikfestivalen kan remses op fra det vi deltog i eller selv arrangerede, men først og sidst butikken som gennem 20 år, har beskæftiget mange, enten som ansat med mindsteløn eller som frivillig, en del unge fik her deres første erfaring som købmænd.

Gennem flere år udsendtes medlemsbladet "Land&By Skrifter", som kan findes indbundet på bibliotekets lokalsamling. Men andre blade kom til med

nye navne, blade som udover sin focus på det lokale havde en mission som slet og ret propaganda, sendt ud i hele landet hvor det fortalte om det herlige, alternative liv på Møn. Og det virkede faktisk, se bare i dag!

"Tilflytterne har været den største, positive forandring af Møn i nyere tid og er sammen med naturen, det der bærer og giver liv til øen". Citatet er af Ole Eskling der i 2015, som lejrchef på Møns Klint Camping, fortalte til Kristeligt Dagblad om invasionen af et sæt helt nye indbyggere, der skabte et vaskeægte kultursammenstød.

Men siden er vi jo blevet gode kinesere og ikke så højtråbende længere, nogen vil mene vi er faldet til patten, og det passer jo hvis man mener, at vi efterhånden er med mange andre steder end i Land&By. Men foreningen og formålsparagraffen lever, så du er velkommen til at være med til at folde ideerne ud.

Lørdag d.23 september, fejrer Land&By sit 50 års jubilæum med en reception i Hårbøllehuset fra kl.15 til kl.18, velkommen!

Bent Jørgensen, Hårbøllevej 60, 4792, Askeby, Møn